

Parashat Bo

I sidste uge hørte vi om de første 7 af de **10 plager**, som Hashem sendte over egypterne, da Faraos ikke ville lade det jødiske folk rejse.

- Nilens vand blev til **blod**.
- **Frøer** i store flokke vrimlede over hele landet.
- **Lus** inficerede egypterne og deres dyr.
- Horder af **vilde dyr** invaderede byerne.
- **Pest** slog husdyrene ihjel.
- **Bylder** inficerede egypterne.
- Kæmpestore **hagl**, som både var is og ild, faldt fra himlen.

I denne uges parasha, parashat Bo, hører vi om de sidste 3 af de 10 plager, som Hashem sendte over egypterne:

- **Græshoppe**-sværme ødelagde alle afgrøder.
- **Mørke** lå over hele landet, selvom det var dag.
- Alle **førstefødte** egyptere **døde**.

Herefter hører vi, at Hashem gav det jødiske folk den **første mitzve**: at føre en **kalender** baseret på måne-måneder. Jøderne skulle også bringe et **Pesach-offer** til Hashem: et lam eller gedekid, som skulle slagtes og blodet sprøjtes på dørkarmene på alle jødernes huse, så Hashem kunne passere forbi disse huse, da han kom for at slå egypternes førstefødte ihjel. Det stegte kød fra offer-dyret skulle spises dén nat sammen med matze og maror (bitre urter).

Ihjelslåen af de førstefødte nedbryder Faraos modstand mod at lade det jødiske folk rejse og han driver nu folket ud af Mitzraim. De må afsted så hurtigt, at de ikke har tid at lade deres dej hæve og kun kan tage usyret brød (matze) med sig.

Det jødiske folk er i dag forpligtet til at indvie alle førstefødte ved en ceremoni, der hedder **Pidiyon Haben**, og til at fejre udgangen af Mitzraim ved hvert år til **Pesach** at fjerne alt syret og i syv dage spise matze og fortælle historien om udgangen fra Mitzraim i Haggadah-læsningen Sederaften.