

Sefer Shmot

B'H

Parashat Shmot

Nu læser vi i den 2. mosebog, der hedder Sefer Shmot.
Den første parasha hedder Parashat Shmot.

Det jødiske folk lever i **Mitzraim** (Egypten) og egypternes konge, **Faraο**, er bange for at det jødiske folk skal blive for stort og stærkt og at de skal finde på at gøre oprør. Derfor gør han det jødiske folk til slaver og han giver ordre til de jødiske jordemodere, Shifrah og Puah, om at de skal slå alle de jødiske babydrengene ihjel ved fødslen. Shifrah og Puah vil ikke adlyde ham og derfor giver Faraο ordre til sit eget folk om, at de skal **kaste jødernes drengbørn i vandet**.

Den jødiske kvinde, **Jocheved**, som er datter af Levi, og hendes mand, **Amram** får et lille **drengbarn**. Jocheved lægger babyen i en kurv og sætter kurven ud på floden Nilen, mens babyens storesøster, **Miriam**, holder på afstand holder øje med kurven.

Faraos datter opdager drengbarnet og vil tage ham med hjem. Miriam kommer frem og spørger, om hun skal finde en jødisk kvinde, som kan give barnet mad. Så henter hun sin og babyens mor, Jocheved, som får lov at tage drengbarnet med hjem og give ham mad til han er blevet større og kan klare sig uden en amme.

Faraos datter kaldte drengbarnet for **Moshe** (Moses).

Da Moshe bliver større, flytter han op på paladset til Faraos datter og vokser op dér som hendes søn, en prins af Mitzraim.

Da Moshe bliver en ung mand, kommer han ud af paladset og opdager, hvor strengt det jødiske folk har det. Han ser en egypter slå en jødisk mand og han **slår egypteren ihjel**. Næste dag ser han to jødiske mænd slås og han irrettesætter dem. Mændene afslører, at de ved, at Moshe har slået egypteren ihjel og Moshe må flygte til landet **Midian**. I Midian bliver Moshe gift med **Tziporah** og arbejder som **fårehyrde** for sin svigerfar, **Jitro**.

Hashem taler til Moshe fra en **brændende busk** for foden af Har Sinai (Sinai Bjerg) og giver ham besked på at tage til Faraο og forlange, at det jødiske folk bliver givet frit, så de kan tjene Hashem.

Moshe rejser tilbage til Mitzraim, men **Faraο nægter at lade det jødiske folk gå** og han gør livet endnu sværere for folket.

Hashem lover Moshe, at udfrielsen er nær.